

Verboden voor lallende vrijgezellen



Het grote dakraam geeft licht in Clink Noord, met binnen een café, restaurant, bar, bioscoop en concertzaaltje. Maar geen buitenterras.
Eva Plevier



Bas Ruis manager Clink Noord
Eva Plevier

Na hevig protest op de Weesperzijde en later bij Overhoeks is hostel Clink Noord nu toe aan het inrichten van het onderkomen met 750 bedden om straks de eerste backpackers te verwelkomen. 'Vrijgezellenfeesten? Liever niet.'

MEREL STRAATHOF

Waar manager Bas Ruis (40) de komende tijd druk mee is bij Clink Noord op Overhoeks? "Zorgen dat het een goed huwelijk wordt, het hostel en de buurt."

In de meeste van de 220 zogenoemde dorms in het voormalig Shell-laboratorium moeten de stapelbedden en

matrassen nog komen, maar geen buurman of -vrouw die het mobiele nummer van Ruis inmiddels niet heeft. Voor het geval dat.

Het is het resultaat van de meer dan stoeve aanloop voor het hostel, zonder dat er ook maar één luidruchtige Italiaanse backpacker aan te pas kwam. Eind 2013 viel het plan voor een megahostel met veertienhonderd bedden op de Weesperzijde niet goed bij de omwonenden.

De oplossing van burgemeester Eberhard van der Laan, het hostel verplaatsen naar Noord, joeg de bewoners van Overhoeks in de gordijnen. Waar blijft de bewoner als straks na Eye, A Lab en Tolhuistuin, ook het congresshotel, Toren A'dam én het hostel de deuren openen?

Het is aan Ruis om te rust te bewaren. Als Clink Noord in augustus op volle stoom is, is er voor maximaal 750 backpackers plaats. Het hostel krijgt 24 uur per dag bewaking, alle drugs zijn verboden in het hele pand. "Blowen doen gasten maar in een coffeeshop in het centrum."

Aan de buitenzijde kan geen raam open en er is geen buitenterras. "Hier binnen ontmoeten reizigers elkaar: zo'n twintig procent van het hostel is café, restaurant, bar, gastenkeuken, kleine bioscoop en een concertzaaltje in een doos-in-dooconstructie."

De kamerprijs (vanaf 25 euro) moet vooral de enthousiaste reiziger trekken, niet die verklede Brit met zijn veertien beschonken, lallende vrienden. Vrijgezellenfeesten verbieden gaat niet, ontmoedigen wel. "Als we een boeking krijgen van twaalf mannen van eind twintig uit Newcastle, weet ik genoeg. In een vriendelijke mail staat dat we geen feesthostel zijn, dat schrikt

wel af. En ze moeten zich ook houden aan de huisregels."

Marcel Oomen van de bewonersvereniging Overhoeks liet vorig jaar zo goed als iedere bewoner van de nieuwe woonwijk tekenen tegen de komst van het hostel, maar is nu milder gestemd. "De mensen van Clink betrekken ons goed bij de plannen, het lijkt me geen plat hostel van een uitbater die alleen maar uit is op geld."